



December 2020

24 Augustus: “Het is ons een genoegen u mede te kunnen delen dat wij onze vluchten hervat hebben.”
 30 September: Vlucht op schema. Dan kom je op het vliegveld en krijg je te horen dat er sinds maart helemaal niet gevlogen is en dat ik niet de enige ben die voor niets komt. Gelukkig vliegt Air France wel en is er nog plaats. Met 15 uur vertraging sta ik alsnog op Schiphol. Reizen in Corona tijd is beslist enerverend en dit jaar schijnt voor niemand zonder onaangename verrassingen te zijn verlopen. In deze nieuwsbrief een terugblik op de tweede helft van dit jaar.



Hoogten en diepten

Toen ik op 1 oktober voor verlof in NL aankwam wist ik niet wat ik moest verwachten. Mijn vader had ernstige gezondheidsklachten die de familieapp overuren bezorgd had (om nog maar niet te spreken over twee van mijn zussen die het leeuwendeel van de zorg voor mijn ouders op zich namen). Het was de vooravond van het 60-jarig huwelijk van mijn ouders en ondanks de Corona wilden we daar niet stilletjes aan voorbij gaan. In een gesprek met mijn ouders gaven zij aan graag een dankdienst te houden en aangezien godsdienstige bijeenkomsten niet verboden waren ben ik meteen gaan organiseren. Op 14 november konden wij de grote zaal van de Levend Evangelie Gemeente gebruiken om met de hele familie God de eer te geven voor zijn trouw over de afgelopen 60 jaar. Mijn ouders genoten van elk moment.

Twee dagen later ging mijn vader naar een hospice, waar hij op 18 november in zijn slaap is overleden. Hij was 87 jaar oud. Ons verdriet is groot maar wordt overtroffen door de blijdschap te weten dat hij nu Thuis is bij de Vader op wie zijn hoop gevestigd was. Ik ben blij dat ik thuis was voor deze gebeurtenissen en dat ik ze niet op 5000 km afstand heb hoeven meemaken.



Een van de schilderijen die mijn vader maakte

Gezondheid

Vlak voor ik naar NL ging had ik een klein ongelukje. Ik liep met mijn leesbril op het trapje naar mijn woonkamer af. Daardoor had ik een vertekend beeld en miste de laatste trede. Ik viel op m'n linker schouder. Niet dat het erg zeer deed maar ik kreeg daarna af en toe pijscheuten in mijn arm. Daarnaast heb ik tijdens het wandelen nog wel eens last van mijn rechtersvoet. In NL ben ik dus voor een check up even langs de dokter geweest. Foto's wezen uit dat de pijscheuten niets te maken hadden met een eerdere breuk van mijn sleutelbeen maar dat het gaat om een nekhernia. Dat moet met wat oefeningen weer goed komen. Wat betreft mijn voet dacht de dokter dat het een beginnende hamerteen was maar de podotherapeut zegt dat het gewoon slijtage is en dat ik het kan verhelpen met schoenen met een stijve zool.

Bijbel voorleesproject

Zodra ik weer terug was in Sierra Leone was ik weer twee weken onderweg naar Kailahun voor het maken van opnamen voor de luisterbijbel. Vanwege het aantal lezers die betrokken zijn bij de geschiedenisboeken zijn het de profetische boeken die het eerst klaar zijn maar nu beginnen ook de eerste boeken met meerdere lezers klaar te komen voor uitgave. Na de kerst ben ik voor een volgende ronde onderweg en niet bereikbaar om iedereen te woord te staan die mij probeert te bellen om mij een voorspoedig 2021 te wensen. Dus bij deze doe ik dat van mijn kant: "Bijzonder goede kerstdagen gewenst en een Coronavrij 2021 waarin je een actief getuige mag zijn naar de mensen rondom je met de hoop die in je is."

Uit mijn dagelijkse leven

De afgelopen maanden heb ik heel wat kilometers op mijn motor afgelegd. Niet wetend hoe ontregeld het openbaar vervoer richting Freetown zou zijn, of hoe groot de kans op Corona zou zijn in een taxi (met zes passagiers op elkaar gestapeld), nam ik het besluit de 340 km Coronavrij en zonder vertraging te reizen. Ik nam mijn motor. De eerste 8 km op onverharde wegen en daarna - als gevolg van de ontwikkelingen van de laatste tien jaar - de rest over een ruime, netjes geasfalteerde tweebaansweg. In ruim zes uur was ik bij vrienden in het dorp bij de luchthaven.

Drie weken terug was het verhaal precies het

Gebedspunten

Dank voor:

- het feit dat Sierra Leone niet al te zwaar getroffen wordt door het Corona virus
- de contacten die ik in NL kon hebben ondanks de Corona crisis

Giften naar Stichting 'Ga'
Rekeningnummer NL29 RABO 0300 1801 95
Tnv. Zending Sierra Leone



Flesje met 'medicijn' tegen diefstal in koffieplantage. Vertrouwen? Waar in?

tegenovergestelde. De 170 km naar het zuidoosten kent 1 km verharde weg door Koidu en 10 km bij en door de stad Kailahun. De helft van de afstand van de reis naar de luchthaven maar dezelfde reistijd. Op dit moment is het een groot voordeel dat er maar vijf verharde wegen in Sierra Leone zijn waarvan er maar twee een internationale grens bereiken. Reizen is niet gemakkelijk en daardoor reizen virussen ook minder makkelijk. Helaas is het ook een grote beperking voor de economie. Groenten en fruit uit het binnenland bereiken veelal de hoofdstad niet binnen een dag en dus denkt men er niet eens aan om extra groente voor de handel te gaan verbouwen. Met als gevolg geen inkomsten en dus geen geld om kinderen naar school te sturen. En zo blijft de vicieuze cirkel van armoede doordraaien.

Bid voor:

- mijn familie voor de veranderingen waar ze doorheen gaan na het overlijden van mijn vader.
- het herstel van mijn nekhernia
- de voortgang van de opnamen.

Email adres Hille: hillevan.dam@gmail.com

Tel.nr. 00-232-88-413948

Contact adres: Hans en Erna Ralten
Leimuiderdijk 205,
2154 MN Burgerveen
06-21821384