

Dank- en gebedspunten voor elke dag

In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.
Psalm 18:7

Maandag 3 mei

Laten we danken:

- dat we tot God mogen roepen en schreeuwen
- dat Hij onze stem hoort
- dat ons roepen Zijn oren bereikt

Laten we bidden:

- en onze persoonlijke nood, of van degenen die we kennen, uitroepen tot God
- en het uitschreeuwen om hulp. Heer help!
- dat er een groter besef in de kerk gaat komen dat we niet hebben omdat we niet bidden (Jac. 4:2)
- dat de LEG een huis van gebed zal zijn

Dinsdag 4 mei

Psalm 34:16

Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

Laten we danken:

- dat Gods oog op ons rust
- dat Hij naar ons luistert als wij om hulp roepen

Laten we bidden:

- dat de Kerk zal beseffen dat het oog van God op de rechtvaardigen rust; op hen die schoon gewassen zijn door het bloed van Jezus
- voor de rechtvaardigen in de regering; dat ze zullen beseffen dat Gods oog op hen rust en ze tot zegen mogen zijn op de plek waar ze door God zijn gesteld
- voor hen die onrechtvaardig zijn behandeld en zich afvragen: waar was God? Denk hierbij deze dag in het bijzonder aan hen die geleden hebben onder de gevolgen van WOII

Woensdag 5 mei

Lucas 18:7

Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen?

Of laat hij hen wachten?

Laten we danken:

- dat God recht verschaft aan hen die dag en nacht tot Hem roepen
- dat God ons niet laat wachten zonder reden

Laten we bidden:

- voor meer kinderen van God die het dag en nacht uit gaan roepen tot God
- voor uitverkorenen van God die onrecht wordt aangedaan; denk hierbij aan degenen die lijden vanwege hun geloof. Zie [de website](#) van Open Doors
- voor hen die al zo lang bidden, maar (nog) geen antwoord hebben ontvangen. Ken je ze? Bid dat ze zullen volharden in het roepen

Donderdag 6 mei

Psalmen 84:3

Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER .

Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

Laten we danken:

- en ons verlangen naar Hem uitspreken
- met hart, ziel en lijf. Maak een dansje voor God

Laten we bidden:

- en belijden dat we makkelijk zingen over ons verlangen naar God, maar dat het soms ver te zoeken is
- dat God ons opnieuw aanraakt en een nieuw verlangen naar Hem in ons aanwakkert
- en het vuur van God uitroepen over elke Kerk en denominatie in ons land
- voor meer van Gods vuur in onze eigen kerk

Vrijdag 7 mei

Psalmen 17:6

Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken,

Laten we danken:

- dat God antwoordt op onze roep om hulp
- dat we nooit hoeven twifelen of Hij wel naar ons luistert

Laten we bidden:

- om hulp voor ons land – er zijn zoveel mensen die hebben geleden en nog steeds lijden onder de gevolgen van Covid
- om hulp voor de regering – wijsheid in het nemen van beslissingen rondom versoepelingen
- om hulp voor de Kerk – dat de Kerk wegen zal vinden om zout en licht zal zijn
- om hulp voor hen die lijden; vraag God of Hij jou een woord ter bemoediging wil geven
- voor hen die God graag dieper willen leren kennen, maar God niet (kunnen) horen; dat God de blokkades op zal heffen

Zaterdag 8 mei

Deuteronomium 4:29

Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.

Laten we danken:

- dat we mogen erkennen dat we God soms even kwijt zijn en Hem met hart en ziel mogen zoeken
- dat God zich door ons laat vinden

Laten we bidden:

- dat ons land weer op zoek zal gaan naar God
- dat degenen die God zoeken christenen zullen ontmoeten die hen aan God kunnen voorstellen
- voor bescherming van geestelijke leiders die ons land voorgaan in het zoeken van God
- dat er meer van zulke leiders mogen opstaan
- voor hen die God zoeken in de politiek

Zondag 9 mei

Psalmen 4:4

De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, de HEER luistert als ik tot hem roep.

Laten we danken:

- dat God trouw beloont door Zijn gunst te schenken
- voor de vele beloften in de Bijbel waarin staat dat God luistert als wij roepen

Laten we bidden:

- dat de waarde van trouw weer gezien gaat worden in deze vluchtige tijd waarin het vaak gaat om de bevrediging van het moment
- voor degenen bij wie trouw onder druk staat, b.v. in huwelijken. Ken je mensen voor wie dit een worsteling is?
- dat de trouw aan de plaatselijke gemeente niet verloren gaat door de vele livestreams, maar het verlangen zal blijven om deel te zijn van een gezin van God

Dank- en gebedspunten voor elke dag

In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u en wacht.

Psalm 5:4



Maandag 10 mei

Laten we danken:

- voor de morgen, waarin we onze stem mogen laten horen
- dat we naar Hem toe mogen gaan en wachten.....

Laten we bidden:

- dat we met elkaar het geheim gaan ontdekken van het zoeken van God in de morgen
- dat de Heilige Geest mensen wakker gaat maken om samen God te gaan zoeken
- dat we het voorbeeld zullen volgen van landen waar dat al gebeurd en waar God machtig aan het werk is (denk aan Zuid-Korea, de gebedsberg)
- dat het besef dat God met ons wil samenwerken dieper door gaat dringen in het hart van Gods kinderen

Dinsdag 11 mei

Jeremia 29:13

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Laten we danken:

- voor de belofte dat wie zoekt ook zal vinden
- dat die belofte zo stevig staat dat Jezus hem in Mattheus herhaald (6: 33)

Laten we bidden:

- dat God ons vergeeft dat we denken dat genezing, bevrijding, voorspoed enz. vanzelf onze kant op komen zonder dat we Hem met hart en ziel zoeken
- dat God onze ogen opent; we zijn door genade behouden, maar het volgen van Jezus heeft een prijs
- dat God het zoeken van Hem in ons aan zal wakkeren en niet op zal houden totdat we gehoorzaam zijn en Hem gevonden hebben

Woensdag 12 mei

Psalmen 27:14

Wacht op de HEER , wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER (of HSV: Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE)

Laten we danken:

- dat God ons hart sterk maakt terwijl wij op Hem wachten
- dat we ons hart tot rust mogen brengen bij Hem (Psalm 131:2)

Laten we bidden:

- voor vastberadenheid als het aankomt op wachten
- dat we de waarde van wachten gaan ontdekken; het werk volharding uit
- voor de mensen in onze omgeving die ten onder gaan aan de jachtige tijd waarin we leven; dat ze de juiste keuzes zullen maken om stil te worden in Zijn nabijheid
- voor mensen met een grote verantwoordelijkheid in ons land, bedrijven, kerk; dat ze niet te druk zullen zijn om te bidden, maar tijd zullen nemen voor God en op Hem wachten

Donderdag 13 mei

Micha 7:7

Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen.

Hij zal mij horen, mijn God.

Laten we danken:

- dat we mogen blijven uitzien en blijven hopen
- dat God ons zal horen

Laten we bidden:

- voor hen die al zo lang uitzien dat ze moedeloos worden; we mogen ze opheffen voor Gods troon
- voor ons land; laten we uit blijven zien naar een geestelijke doorbraak en daar met volharding voor blijven bidden
- voor uitredding voor hen die nu op de IC's liggen met Covid; dat God genadig zal zijn en hun leven zal sparen zodat ze Hem nog leren kennen
- voor de verpleegkundigen die God kennen; dat ze brengers van hoop zullen zijn

Vrijdag 14 mei

Psalmen 40:17

Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: 'Groot is de HEER.'

Laten we danken:

- voor de blijdschap en vreugde die deel zijn van hen die bij God hun geluk zoeken
- en steeds weer zeggen: 'Groot is de Heer'

Laten we bidden:

- voor hen die niet vrolijk zijn; bid voor hen die lijden onder depressieve gedachten en uitzichtloosheid
- voor jongeren die al zo lang geen normaal sociaal leven hebben
- voor onze jeugdleiding; dat ze de jeugd perspectief kunnen bieden door te zeggen: Groot is de Heer
- voor een machtige uitstorting van de Heilige Geest

Zaterdag 15 mei

Jesaja 64:3

Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten u, die opkomt voor wie op hem wacht.

Laten we danken:

- dat God groter is dan wij ons kunnen voorstellen
- dat onze God opkomt voor wie op hem wacht. Wachten op Hem loont.

Laten we bidden:

- dat de wereld die God nog niet kent zal zien dat er buiten Hem om geen god is
- dat de Heilige Geest Jezus zal openbaren in dromen en visioenen; denk hierbij aan de moslims, maar ook aan de Joden
- voor hen die denken dat ze het wel weten; dat ze tot besef zullen komen dat God nog oneindig veel groter is dan wij kunnen bidden of beseffen

Zondag 16 mei

Jesaja 30:18

En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.

Laten we danken:

- dat God er naar verlangt om ons genadig te zijn
- dat God zich over ons, en over Zijn volk, wil ontfermen
- dat de HEER een God van recht is
- dat wachten op Hem gelukkig maakt

Laten we bidden:

- voor recht en gerechtigheid in landen waar dat ver te zoeken is. Vraag aan God voor welk land je mag bidden
- er is veel te doen om een rapport van Human Rights Watch over apartheid in Israel (klik [hier](#)). Bid dat de waarheid recht gedaan wordt
- dat God zich ontfermt over Zijn volk en dat het terugkeert naar de God van hun vaders