

# ALLEEN JEZUS.

*horen · zien · doen*



IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN  
NIEMAND KAN BIJ DE VADER KOMEN DAN DOOR MIJ.  
JOH 14:6

alleen Jezus.

## Jezus het middelpunt

Jezus is het middelpunt. Alles is door Hem, voor Hem en tot Hem. Kol. 1:16,17

## Jezus en de Vader

Wie Jezus ziet heeft de Vader gezien, want Jezus is in de Vader en de Vader is in Hem. Door Jezus mogen we vanuit de onvoorwaardelijke liefde van de Vader leven. We zijn volmaakt geworden in Hem. Vol liefde kijkt de Vader naar ons, zoals Hij Jezus ziet. We mogen thuiskomen bij Hem. Kol. 1:15; Joh. 14:8-10; Rom. 8:15,16; Ef. 1:3-6

## Jezus en de Heilige Geest

We zijn geroepen om van Jezus te houden en Hem zichtbaar te maken. Dat kunnen wij niet uit eigen kracht. Daarom zijn we dankbaar dat Hij Zijn Geest heeft gegeven. Hij doopt met de Heilige Geest. Waar Jezus in het middelpunt staat, is de Heilige Geest aanwezig om Hem te verheerlijken en te openbaren. Door Zijn Geest kunnen wij zijn als Jezus en Zijn werken doen.

Joh. 14:12; Joh. 1:33; Joh. 14:15-18

## Jezus is het Levende Woord

Wanneer wij de Bijbel lezen hebben wij een ontmoeting met Jezus en spreekt Hij tot ons. Iedere bladzijde uit de Bijbel getuigt van Jezus. Hij is het Levende Woord. De Bijbel is voor ons het ultieme gezag en de leidraad voor ons leven. 1 Joh. 1:1-3; Joh. 1:14

## Jezus' tegenwoordigheid verandert alles

Door Jezus' tegenwoordigheid is er redding, genezing en bevrijding. Dat verandert ons hart en leven. Zijn tegenwoordigheid verandert alles: onze families, woonplaatsen en ons land. In Zijn tegenwoordigheid horen wij Zijn stem, geeft Hij ons leiding, en zendt Hij ons uit. Zijn missie is onze missie. Mat. 4:24; 8:16; Hand. 10:38; Joh. 10:27

## Jezus maakt de mens volmaakt

Wanneer wij Jezus' kruisdood en opstanding aanvaardden, zijn we één geworden met Hem. Hij kijkt niet meer naar onze zonden, maar ziet ons als heilig, smetteloos en onberispelijk. Wij zijn volmaakt geworden in Hem.

Gal. 2:20; Kol. 1:22, 28; Kol. 2:10

## Jezus is Heer

God heeft Jezus tot Heer gemaakt. Hij is gesteld boven elke macht en kracht in het heelal. Wij kiezen ervoor om onszelf vrijwillig aan Zijn heerschappij te onderwerpen. Eens zal elke knie voor Hem buigen. Hand. 2:36; Fil. 2:9-11

## Jezus bracht het evangelie van het Koninkrijk

Het Koninkrijk van God is daar waar mensen onder de heerschappij van Jezus leven. Het zal doorbreken in de samenleving. De volheid van het Koninkrijk zullen we pas volledig zien wanneer Jezus terugkomt als koning. Tot die tijd leven we met het diepe verlangen: 'Zoals in de hemel, zo ook op de aarde.' Mat. 11:12; Mat. 6:10; Hand. 1:3; Zach. 14:6-9

## Jezus is koning en priester

Net als Jezus zijn wij geroepen om priester en koning te zijn. Ons priesterschap betekent dat we God met ons hart dienen, en dat aanbidding en gebed een levensstijl van ons is. Ook mogen we deze wereld besturen en onze plek innemen. Jezus is ons voorbeeld.

Opb. 1:6; Rom. 5:17; 1 Petr. 2:9, 10

## Jezus' bedieningen

Jezus geeft bedieningen: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Het mooie is dat al deze bedieningen zichtbaar zijn in het leven van Jezus. Wij geloven dat elke bediening nodig is in het huis van God om de gelovigen toe te rusten zodat zij Jezus zichtbaar zullen maken. Zo mag de gemeente als lichaam van Christus functioneren op aarde. Ef. 2:10, 20; 4:8-12

## Jezus en Zijn bruid

Jezus komt terug voor Zijn stralende bruid, de gelovigen. Onze eerste roeping en bediening is daarom onze liefdesband met Hem. Wij komen in Zijn tegenwoordigheid zodat Hij Zijn liefde, Zijn hart, Zijn schoonheid, Zijn verlangen, Zijn geheimen met ons kan delen. 2 Kor. 11:2; Ef. 5:25-27, 31-32; Openb. 19:7,8; Openb. 21:9; 22:17

## Jezus en dienen

Jezus diende God de Vader met heel Zijn hart tot in de dood. Hij kon niets doen zonder Zijn Vader. Dit gaf Hem intense vreugde. Zoals Jezus diende, zo willen wij ook dienen. Fil. 2:8; Mat. 26:39, 42; Joh. 5:19-20; Gal. 1:10

### Alleen Jezus!

De Godheid woont in Jezus. In Hem zijn alle schatten van wijsheid verborgen. Uit Hem komt het ware leven voort. Hij is dé opstanding en redder van de mensen. Hij is alomtegenwoordig. Hij is alwetend. Als zelfs God de Vader Jezus bestemt als middelpunt van alles, waarom zouden wij dan een ander middelpunt kiezen? Wij geloven dat elke vraag in Hem en in Zijn Woord en Geest opgelost wordt. Ja, wij geloven dat ook God de Vader zegt:

**Alleen Jezus.**

A photograph of three women laughing together in a warm, indoor setting. The woman on the right is in the foreground, wearing a dark, textured sweater. The woman in the middle is wearing glasses and a dark top. The woman on the left is wearing a dark hat and a light-colored top. The background is softly blurred, showing architectural details like a ceiling and walls.

CHRISTUS IS IN U, HIJ IS UW HOOP OP GODDELIJKE LUISTER. HEM VERKONDIGEN WIJ  
WANNEER WE IEDEREEN WAARSCHUWEN EN IN ALLE WIJSHEID ONDERRICHTEN,  
OM IEDEREEN TOT VOLMAAKTHEID IN CHRISTUS TE BRENGEN.

KOL. 1:27B, 28

alleen Jezus.

# Wat zien we en wat raakt ons?

## GEMEENTE

### Jezus als middelpunt?

We zien een mooie, warme en betrokken gemeente waar mensen welkom zijn. Het raakt ons wanneer gezelligheid belangrijker wordt dan Jezus. Hierdoor is Jezus niet langer het middelpunt, maar komen onze behoeften en verlangens centraal te staan. Het raakt ons wanneer we werken uit eigen kracht, en niet Jezus de bron is van waaruit we alles doen.

### Verantwoordelijkheden niet gedeeld

We zien heel veel mooie initiatieven in de gemeente. Daar zijn we dankbaar voor. Het raakt ons wanneer verantwoordelijkheden niet zijn gedeeld, te veel werk op enkele schouders rust en mensen hierdoor niet in hun kracht functioneren. En dat terwijl de gemeente bij uitstek de plek zou moeten zijn van passie en vervulling van Zijn gaven, talenten en liefde.

### Hang naar perfectie

We zijn dankbaar voor alle inzet en organisatietalent. Het raakt ons wanneer structuren, programma's en de hang naar perfectie te belangrijk worden. We zien dat hierdoor de liefde en bovennatuurlijke aanwezigheid van Jezus op de achtergrond kunnen raken.

### Jongeren onvoldoende toegerust

We zijn erg blij met de grote groep jongeren in de gemeente. Het raakt ons wanneer we jonge mensen van onze gemeente horen zeggen dat ze niet goed weten wie Jezus is en niet weten wie ze eigenlijk aanbidden. Ze voelen zich onvoldoende toegerust om vanuit Zijn liefde in de wereld te leven. Jongeren ervaren hierdoor dat ze in twee werelden leven.

## SAMENLEVING

### Nooit het evangelie gehoord

Het raakt ons dat er een generatie opgroeit die nooit het evangelie van Jezus heeft gehoord en hierdoor nooit voor Jezus heeft kunnen kiezen. Een generatie voor wie Jezus slechts een naam of een vloek is geworden.

### Nood in de samenleving

Het raakt ons dat er in de samenleving mensen in nood leven. We zien dat levens worden verwoest door gebrokenheid en zonden.

### Horen maar niet doen

Het raakt ons wanneer mensen in de samenleving aangeven dat christenen wel de boodschap van Jezus horen maar de woorden niet altijd serieus nemen. Ze zien en proeven Jezus niet in ons...

### Ontbreken van invloed in de maatschappij

We zien dat de schepping en de samenleving in verval zijn geraakt en onderhevig zijn aan onrechtvaardige en zondige invloeden. Het raakt ons dat zo weinig gelovigen zich bewust zijn van hun potentiële invloed in de maatschappij als ambassadeurs van Jezus en Zijn Koninkrijk.

*Het raakt ons Wanneer gezelligheid belangrijker wordt dan Jezus.*

## ONS VERLANGEN:

### Een generatie voor Jezus

Ons verlangen is dat er een generatie opstaat voor wie Jezus alles is. Een generatie waarbij jong en oud Jezus boven alles liefheeft, leeft vanuit Zijn tegenwoordigheid en de wereld ingaat om Jezus en Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

- Een generatie met een nieuwe identiteit in Jezus
- Een generatie die leeft zoals Jezus
- Een generatie met een hart van aanbidding en gebed
- Een generatie met de liefde en compassie van Jezus
- Een generatie met de kracht en autoriteit van Jezus



WE WETEN OOK DAT DE ZOON VAN GOD GEKOMEN IS EN ONS INZICHT HEEFT  
GEGEVEN OM DE WAARACHTIGE TE KENNEN. EN WIJ ZIJN IN DE WAARACHTIGE,  
OMDAT WE IN ZIJN ZOON JEZUS CHRISTUS ZIJN. HIJ IS DE WARE GOD, HIJ IS HET  
EEUWIGE LEVEN.

1 JOH 5:20

alleen Jezus.

## Onze missie: wat beloven we?

# alleen Jezus.

*horen . zien . doen*

### AAN IEDER GEMEENTELID

We dagen je uit om vanuit de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest op te staan en een leven te leiden waarin alleen Jezus centraal staat. We rusten je daarom toe om:

- Te leven vanuit Jezus' tegenwoordigheid, Zijn stem te verstaan en Hem te gehoorzamen.
- Te leven vanuit je identiteit in Jezus en in Zijn autoriteit te staan.
- Aanbidding en gebed tot je levensstijl te maken.
- Jezus en Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken in de maatschappij.

*We zullen als Jezus voor jou zijn.*

### AAN DE WERELD

- Wij zullen als Jezus voor jou zijn. De liefde van Jezus laat ons stilstaan bij jouw nood en vragen. Daarom houden we onze harten zacht.
- We zullen er voor jou zijn met de liefde en de kracht van Jezus zelf. Niets is bij Jezus onmogelijk. Wat we voor jou doen, doen we voor Jezus.
- We zijn bereid én bekwaam om jou uit te leggen wat we geloven en waarom.
- We zullen ons inspinnen om met onze gaven en talenten onze plek in de maatschappij in te nemen. We willen dat Jezus en Zijn Koninkrijk zichtbaar worden, zowel in ons land als daarbuiten.

GOD ZIJ GEDANKT DAT HIJ ONS, DIE EEN ZIJN MET CHRISTUS, IN ZIJN TRIOMFTOCHT  
MEEVOERT EN DAT HIJ OVERAL DOOR ONS DE KENNIS OVER HEM VERSPREIDT ALS  
EEN AANGENAME GEUR.

2 COR 2:14

alleen Jezus.



# Onze kernwaarden: hoe maken we het waar?

De kernwaarden van onze gemeente laten zien hoe we onze missie 'Alleen Jezus' waar willen maken.

## 1. Gebed en aanbedding

Onze honger naar meer van Jezus is niet te stillen. Daarom strekken wij ons uit naar meer van Zijn Geest en Zijn leiding in ons leven. De motor van alles wat we doen is gebed en aanbedding. Het brengt ons in de tegenwoordigheid van God waar we Zijn stem verstaan, we overwinningen behalen en nieuwe ideeën worden geboren. Ons motto: bid eerst en verwacht veel.

## 2. Gastvrij

Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of afkomst. We zijn gastvrij en willen betrokken bij elkaar zijn. Onze betrokkenheid betekent ook dat we kiezen voor een eigentijdse stijl om het evangelie te verkondigen. Ons diepste verlangen is dat velen Jezus leren kennen.

## 3. Geloof

Wij willen een plek zijn waar geloof ontstaat, groeit en zichtbaar wordt. Als Gods Woord het zegt is het voor ons waar. Als Jezus het vraagt dan doen we het. Zo eenvoudig is het. We leven niet voor de gunst van mensen maar wel voor de gunst van Jezus. We gaan het geloofsavontuur met Hem aan. We houden het eenvoudig en zijn radicaal; met Hem is alles mogelijk.

## 4. Vernieuwend

Onze liefde voor Jezus maakt dat we met een gerust hart nieuwe zaken uitproberen, vol geloof uitstappen en niet schrikken wanneer nieuwe initiatieven mislukken. We lijken hiermee op Petrus die Jezus liefhad en ook weleens uit de bocht vloog. Maar hij wandelde wel op water.

## 5. Leren door te doen

In ons onderwijs stimuleren we om niet alleen te horen maar ook te doen wat Jezus ons leerde. Jezus deed eerst voor en daagde daarna de discipelen uit om het zelf te doen. Zo willen ook wij een voorbeeld zijn en elkaar uitdagen om de woorden van Jezus in praktijk te brengen.

## 6. Het beste geven

God heeft het beste gegeven: Zijn Zoon. Daarom willen ook wij het allerbeste geven en zijn wij vrijgevig in onze tijd, talenten en financiën. Hiermee willen we onze gemeente en andere kerken opbouwen en de samenleving zegenen. We bouwen vrijgevig en met kwaliteit.

## 7. Cultuur van eer

We verlangen ernaar dat Jezus zichtbaar wordt in ons leven. Daarom kijken we voorbij de onvolkomenheden van elkaar en kiezen we ervoor om het goud in de ander te zien en dat ook te benoemen. Ons verlangen dat Jezus zichtbaar wordt in ons leven is zo groot dat we ook bereid zijn om elkaar feedback te geven wanneer we zien dat Jezus niet zichtbaar wordt. Honderd procent genade en honderd procent waarheid.

## 8. Generatiedenken

Wij eren de generaties voor ons, investeren in hen die komen, en zijn als gemeente met elkaar verbonden door samen familie te zijn. Een familie waar geestelijke vaders en moeders jongeren bemoedigen om Jezus na te volgen. Door vraagbaak voor hen te zijn, en ze ruimte te geven om het leven van Jezus te leven.

*We verlangen ernaar dat Jezus zichtbaar wordt in ons leven.*





DANKZIJ HEM HEBBEN WE DOOR HET GELOOF TOEGANG GEKREGEN TOT GODS  
GENADE, DIE ONS FUNDAMENT IS, EN IN DE HOOP TE MOGEN DELEN IN ZIJN  
LUISTER PRIJZEN WE ONS GELUKKIG.

ROM 5:2

**alleen Jezus.**

# Ons historisch erfgoed

## Uitstorting van de Heilige Geest

Met de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag ontstond de eerste gemeente. Het is het begin van de gemeente die door de eeuwen heen Jezus heeft vertegenwoordigd hier op aarde. Jezus heeft het voortbestaan van de kerk beloofd; geen macht zal haar overweldigen.

Wij voelen ons verbonden met de eerste christelijke gemeente die radicaal alles samen deelde en waar God krachtig werkte met wonderen en tekenen. Een gemeente waar mensen hun leven radicaal overgaven aan Jezus en gehoor gaven aan Zijn missie onder de leiding en bekrachtiging van de Heilige Geest.

## Opwekking Azusa Street

Door de eeuwen heen heeft de kerk van Jezus bestaan en we zijn dankbaar voor het goede dat zij heeft gebracht. We erkennen dat we kunnen leren van de veelkleurige stromingen die door de eeuwen zijn ontstaan. Wij weten ons in het bijzonder verbonden met de pinksterbeweging die na een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest rond 1900 in Azusa Street is begonnen. Mensen werden bekrachtigd met de doop in de Geest en kwamen daarmee in vuur en vlam te staan voor Jezus. Deze uitstorting deed de kerk opnieuw realiseren dat ze zonder de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest niet in staat is om de grote opdracht van Jezus te vervullen. Deze uitstorting zorgde ervoor dat mensen met het vuur van de Geest de wereld over zijn gegaan om Jezus en Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

## Start Levend Evangelie gemeente

In 1981 is de Levend Evangelie Gemeente gestart vanuit drie Bijbelgroepen in Aalsmeer waar Gods Geest op een bijzondere manier werkzaam was. De gemeente werd gekenmerkt door mensen die hongerig waren

naar meer van God. Velen kwamen tot levend geloof. Het werk van **de Heilige Geest stond centraal** en de gemeente werd gekenmerkt door diepe, rijke en vrije **aanbidding**. Uitzonderlijk voor die periode omarmde de gemeente het meervoudig leiderschap met als grondslag **de vijfvoudige bediening** zoals we deze kunnen lezen in Efeze 4:11-13. De gemeente kende een rijke bloeiperiode, vestigde zich in het gebouw aan de Kruisweg en was in veel opzichten pionier en voorbeeld voor het land. De gemeente **was bereid risico's te nemen** en omarmde de **vernieuwingsbeweging van God** in de wereld.

## Rust en stabiliteit

Naast mooie momenten, heeft de gemeente ook moeilijke periodes gekend, waarin het leiderschap werd beproefd. In een periode van rust en stabiliteit was de gemeente voor velen een plek van herstel. Daar zijn we dankbaar voor. Gods Geest en Zijn Woord zijn altijd leidend geweest in het bestaan van de Levend Evangelie Gemeente. Velen hebben de schouders eronder gezet om te bouwen aan de gemeente. In al die jaren hebben we Gods trouw en liefde ervaren.

## 2020 en de toekomst

In 2020 liet God zien dat de gemeente door een metamorfose zou gaan. Een tussenfase brak aan waarin de gemeente een seizoen van heiliging en verootmoediging is ingegaan om de stem van de Heer te verstaan voor het nieuwe seizoen van de gemeente. De uitkomsten daarvan staan in dit document.

We bidden dat velen de wereld zullen in gaan om Jezus en Zijn koninkrijk zichtbaar te maken.

## Alleen Jezus!

*De gemeente werd gekenmerkt door mensen die hongerig waren naar meer van God.*





Levend Evangelie Gemeente • Kruisweg 55 • 1436 CA Aalsmeerderbrug • E [info@leg.nl](mailto:info@leg.nl) W [www.leg.nl](http://www.leg.nl)